

Ik geloof de verrijzenis van het vlees en het eeuwig leven. (Symbolom)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

FRANÇOIS VAN DEN HAUTE

weduwnaar van Mevrouw

Maria Pede

geboren te Hundelgem, de 29 april 1884 en
godvruchtig overleden te Velzeke, de 20 november 1958.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zonder schrik zag hij de dood naderen en in de vrede des Heren sloop hij zachtjes in.

Hij was een deugdzame en werkzame man, eenvoudig en rechtzinnig; hij vreesde God en was tot het einde zijns levens onwankelbaar in zijne godsdienstige gevoelens. Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden, wanneer Hij zal komen rekening vragen.

Allen die hem gekend hebben geven getuigenis van zijn eerlijkheid.

Uw gelovigen, Heer, gaan tot een ander leven; zij sterven niet maar na de ontbinding van het huis van hun aardse bestaan, wacht hun een eeuwige woonstede in den Hemel.

Het is een zalig gedacht voor de overledene te bidden opdat ze van hun zondeschulden ontslagen worden.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten vaartwel; hebt dank voor de genegenheid welke gij mij altijd hebt betoond en de zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

R.I.P.



Mijnheer en Mevrouw Jérôme VAN DE WIELE-VAN
DEN HAUTE en kind Adelin,

Mijnheer en Mevrouw Kamiel VAN DEN HAUTE-DE
TEMMERMAN en kind Brigitte,

Mijnheer en Mevrouw Remi BAËLE-VAN DEN HAUTE
en kind Willy,

Mijnheer en Mevrouw Marcel VERBRUGGEN-VAN
DEN HAUTE en kinderen Willy en Paul,

De families VAN DEN HAUTE. PEDE, KEERSTOCK
en VANDERBEKEN,

bedanken

voor de bliken van genegenheid hun betoond in

de diepe rouw die hen heeft getroffen.