

O die het nog gegeven is
uw Moeder te bewaren,
gij weet nog niet wat Moeder is :
God moge u Moeder sparen !



Bid voor de ziel van
mevrouw

Hélène VANDENHAUTE

weduwe van de heer
Jules Devos

geboren te Everbeek op 4 maart 1909 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 3 mei 1989, gesterkt
door het H. Sacrament der Zieken.

De familie DEVOS - DETEMMERMAN

is zeer erkentelijk voor uw bliken
van deelneming en danken u.

De dierbare overledene was een doorbrave
vrouw, vol geloof, godvrezend en vijand
van het kwaad. In vrede en gerechtigheid
heeft zij geleefd, door iedereen bemind om
haar rechtschapenheid en haar gediens-
tigheid voor de evenmens.

Het te vroeg afsterven van haar diepbe-
treurde echtgenoot had in haar hart een
diepe wonde geslagen maar moedig heeft
zij haar eenzaamheid aanvaard, troost
zoekend in het gebed, maar ook dagelijkse
troost en hulp krijgend van haar geliefde
kinderen en kleinkinderen.

Heer, ... Daarom zal men U dankbaar zijn,
omdat Gij ons voor 't leven,
door lief en leed, in lust en pijn
zo'n Moeder hebt gegeven. (P.R.)

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen ...
Maar wilt ge, als Moeder henengaat,
ze nog met liefde lonen :
laat dan haar beeld bij raad en daad
u in de geest steeds wonen.

Wilt dan uw leven in de lijn
van Moeders leven richten,
en blijft u aan de stille schijn
van hare deugden stichten. (P.R.)

Dierbare familieleden en vrienden, schenkt
mij ook een vurig gebed.