

†

TOT HET BLIJVEND GELUK BIJ DE VADER
werd geroepen
DE HEER

JULIEN VAN DEN HAUTE

geboren te Nederbrakel op 9 januari 1904 en
godvuchtig overleden te Gent op 14 juli 1966,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Zwaar is het leven geweest voor deze goede man. Zwaar was het werk in de diepe mijnschachten, waar hij met zijn werkmakers, in duisternis en stof werkte opdat zijn medemensen het gezellig warm zouden hebben bij het haardvuur. Zwaar was het lijden en de lange ziekte-tijd. Even moedig als het werk heeft hij ook die last gedragen, al was hij pijnlijker om de gedwongen rust, die er bijkwam. In die moeilijke tijd was de genegen zorg van de familie een ware verlichting en een grote steun om alles te doorstaan. Zwaar is dan nog de eindstrijd geweest, waarlangs de Vader hem tot Zich liet komen, tot het Volle Leven, waar alle pijnen en zorgen voorbij zijn, om alleen nog een waar geluk en blijvende vreugde te kennen.

Dierbare familieleden, uw goedheid was de zón voor mij hier op aarde. Ik

dank U daarom uit ganser harte. Moge de Heer U verder zegenen en gelukkig bewaren Bidt voor mij dat ik ook de volle vriendschap van de Vader moge ontmoeten.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families VAN DEN HAUTE-ROUSSEAU
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.