

Het geluk ligt in 't stil beleven
der dagelijkse dingen ;
zich zelf aan iemand anders geven
en 't eigen « ik » verdringen.



DANKBAAR AANDENKEN

aan Mevrouw

Lydie, Herminie Vandenhaute

weduwe van de Heer
Alphonsius SOETENS,

geboren te Zarlardinghe op 29 januari 1885 en
godvruchtig overleden in het Rusthuis
St.-Maria te Everbeek op 24 februari 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Alleen zij die de eenvoud bezitten van
het kinderhart zullen het rijk der Hemelen
binnengaan. De Heer beproeft die Hij lief-
heeft. Gedurende haar ziekte was zij een
voorbeeld van geduld en heilige onderwerping
aan de goddelijke wil. Er kwam geen klacht
over haar lippen, maar zij hoopte dat haar
lijden - met liefde, haar eeuwig geluk zou
geven.

Gij allen die mij dierbaar waart en bizon-
der mijn zuster, gij die het met mij zo
goed meende, ik dank U voor die liefde en
genegenheid. Ook U, Eerwaarde Zusters dank

ik voor uw toegewijde zorgen. Ik durf U nog
een gebed vragen voor mijn zielerust, als
een laatste blijk van genegenheid. Dank U !

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De families VANDENHAUTE-SOETENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel