

Het lijdën van het tegenwoordige leven is niets, vergeleken bij de verheerlijking die ons hierna te wachten staat.
H. Paulus.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA VAN DEN HAUTE

echtgenote van Mijnheer

Richard Van Der Meulen

Geboren te St.-Martens-Lierde de 4 december 1887,
en zachtjes in de Heer ontslapen te St.-Maria-Lierde,
de 8 Maart 1957.

Versterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Het leven van deze eerzame vrouw, wiens dood wij betreuren, was stichtend en voorbeeldig. Het gaf getuigenis van kristelijk geloof en vrome godsdienst, van trouwheid in 't vervullen der plichten.

Goed van harte, minzaam van karakter, werkzaam en oprecht, was zij de vreugde van haar echtgenoot.

Beproefd is zij geweest, maar in haar geloof putte zij troost en sterkte. Zonder klagen heeft zij langdurige en hevige pijnen verduurd in stichtende onderwerping: „ Alles lijk God wil “.

Dankbaar sprak zij van haar geliefde echtgenoot en nicht, die haar met zoveel liefde hebben verzorgd en zij is gestorven met de vaste hoop op hun aller blij terugzien in de hemel.

Duurbare echtgenoot, gaarne zou ik nog jaren bij u gebleven zijn tot uw geluk en welzijn, doch aan de besluiten van de Heer moeten wij ons ootmoedig onderwerpen. Intussen bid voor mij.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste. Amen. (300 d. afl.)

†

Zeër getroffen door Uw bliken van diep kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De familiën VAN DEN HAUTE, VAN DER MEULEN, VAN TRIMPONT en DE PREZ.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.