

Gij alleen God, laat mij rusten zonder zorgen.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria-Celina VAN DEN HAUTE

weduwe van de Heer
THEOPHIEL DE PREZ

geboren te St.-Martens-Lierde, op 17 januari 1890
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen, op 14 juni 1978. Zij ontving de
Pauselijke Zegen en de ziekenzalving.



De families **VAN DEN HAUTE, DE PREZ,**
VAN TRIMPONT en FELIERS,

danken U van harte voor uw bliken van
christelijke deelneming in hun rouw.

« God, het heengaan van onze dierbare moeder, met wie we zo vertrouwd waren, ervaren wij als een gemis. Wij vragen om de troost van Uw Geest: de belofte van geluk en weezien later in Uw Vaderhuis ».

Tot in haar hoge ouderdom is Celina werkelijk een moeder gebleven voor haar kinderen, en niet het minst voor haar kleinkinderen, die hun moeder maar al te vroeg moesten verliezen. Tot enkele dagen voor haar dood beredderde zij nog dagelijks het gezin van haar overleden dochter. Met het leed dat hen trof konden haar kinderen nog steeds bij moeder terecht, want ze begreep ze zo goed, omdat beproeving en tegenslag het grootste deel van haar leven hadden gevuld. Na de dood van haar echtgenoot, moest ze nog beleven dat vier van haar kinderen haar voor gingen naar het graf.

Moeder heeft steeds in stilte en in zichzelf gekeerd haar verdriet en beproevingen gedragen. Gelovig en godsdienstig als ze was, heeft ze haar kracht bij de Heer geput om altijd maar verder door het leven te gaan en zich dienstbaar te stellen voor haar familieleden. De biddende en meevoelende moeder bij wie ze nog troost en opbeuring vonden, dat is het beeld dat haar kinderen doorheen het leven zullen meedragen van deze overledene vrouw.

Lieve Moeder, wenend danken we God omdat we u zo lang mochten behouden, en omdat gij voor ons zo goed geweest zijt. Wij danken u om de wijsheid van uw oordeel, om de mildheid van uw hart, om de eenvoud van uw geloof, dat gij ons meegegeven hebt.

« Heer, wij danken u om de gave van onze moeder, om haar ogen die uw goedheid uitstraalden, om haar mond die ons Uw woord sprak, om haar hart, waarin Uw liefde woonde. Wij vragen U, God, strek Uw handen genadig uit naar deze mens, die na volbrachte arbeid naar U toekomt. Ontvang haar welwillendheid in Uw Eeuwigheid, waar zij bij U voor ons allen ten beste zal blijven spreken ».