

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.
(Off. over!.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Maria, Odile VAN DEN HAUTE

weduwe van de Heer

Jozef VAN WIJMEERSCH,

geboren te Nederbrakel op 31 augustus 1889
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Brakel-Michelbeke op 16 juli 1977,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Deze brave moeder heeft een stil en werkzaam leven achter de rug. Vanaf haar prille jeugd heeft ze gewerkt en gezwoegd om als oudste kind het kroostrijk gezin van haar ouders te helpen opvoeden. Later, in eigen gezin was haar leven een taaie volharding van arbeid, ongemeten inspanning, van leed en lijden. Met een uitgeput lichaam, maar met een gelouterde ziel is ze heengegaan. Ze leefde als een engel van goedheid en vrede, minzaam voor iedereen, eenvoudig in haar omgang en vroom in haar werken.

De Heer zal haar zeker geen rekenschap vragen over verloren tijd, want gans haar leven tot het einde toe was vol kommer en zorg voor de haren.

Haar bestaan was immer naar God toegekeerd, maar de laatste jaren van haar leven had God haar nog dichter naar Zich toegetrokken. Ze kloeg niet over haar hulpeloosheid, maar op haar gelaat kon men steeds een tevreden en dankbare trek lezen om de liefdevolle en toegewijde zorgen van haar huisgenoten.

Lieve kinderen en kleinkinderen, nooit zult ge kunnen begrijpen welk een grote troost uw genegenheid en liefde voor mij betekenden. Ik dank er u om, bijzonder u mijn kleindochter Jacqueline wiens haard voor mij als een hemelhuis was. De Heer zegene U allen om uw eerbied en goedheid voor uw oude grootmoeder. Vaartwel en vergeet me niet in uw gebeden.

Jezus, barmhartigheid.

De families VAN DEN HAUTE en
VAN WIJMEERSCH,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel