

†

## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie, Louise VANDEN HAUTE

weduwe van Mijnheer

Victor VAN DE WALLE

geboren te Nederbrakel, op 26 januari 1891 en er  
godvruchtig overleden op 6 december 1961,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis »

Het leven van de mens op aarde is een voorbereidingstijd. Vreugde en droefheid, voor- en tegenspoed, gezondheid en ziekte wisselen elkander af. Daardoor kan en moet de mens, volgens Gods schikking, 'n beter leven verdienen als hij alles naar God weet te richten. Zo wordt het leven van de goede mens als de voorbereiding tot het zalig en eeuwig leven en zo wordt de kristelijke dood het begin van de hemelse vreugde.

De duurzame overledene heeft het wel en wee gekend dat het leven vervult van een trouwe echtgenote en bezorgde moeder. Ze heeft gewerkt en gezorgd voor haar gezin.

Duurbare kinderen en kleinkind, gij treurt om mijn afscheid, troost U met de kristelijke gedachte dat we elkander in 't eeuwig leven kunnen weerzien. Dank voor al de goede zorgen die ge mij hebt gegeven in mijn ziekte. Leef in vrede onder elkander en gedenkt mij in uw gebeden, vooral in uw zondagsmis.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

300 d. afl.

Var.dendriessche-De Vleeschauer, Nederbrakel.

De kinderen en kleinkind van wijlen Victor en Louise VAN DE WALLE-

VANDEN HAUTE;

De familiën VANDEN HAUTE, VAN DE WALLE, ROUSSIAU, DE KEGE-  
LAERE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming  
en danken U van harte.