

†

Tot de eeuwige rust moge intreden

DE HEER

**Marien, Jozef VAN DEN HAUTE**

echtgenoot van Mevrouw

**Emma De Bock,**

geboren te Nederbrakel op 15 augustus 1900 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek St.-Elisabeth te Zottegem op 26 juni 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

---

Onze dierbare overledene heeft langdurig en pijnlijk ervaren hoe broos ons lichaam en onze gezondheid is. Het labeur en het ongezonde klimaat van de mijn, waarin hij dertig jaar werkte, had zijn sterk gestel ondermijnd. Toch bleef hij vol wilskracht en moed, met beperkte krachten, zijn echtgenote bijstaan, tot op de dag dat de Heer hem riep. Nu wacht hem de eeuwige ontmoeting met God en het blijvend geluk van de hemel.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw trouwe liefde, uw genegenheid en uw geduldige zorgen. Moge God er U om lonen. Bidt nu voor mij dat God mij vol erbarmen opneme tot eeuwige rust en vrede in het hemels Vaderhuis.

Beste familie en vrienden, denkt ook gij eens aan mij in een vroom gebed tot God dat Hij mij in Zijn grote liefde eeuwig geluk en vrede schenke.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VAN DEN HAUTE,  
DE BOCK, VAN DER ZWALMEN,  
DE PESSEMIER,

danken U voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel