

«Geliefden, indien God ons also bemind heeft,
moeten wij ook elkaar beminnen. (1 Jo IV, II)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Mariette Van den Haute

echtgenote van Mijnheer
Robert JOURQUIN,

geboren te Everbeek de 12 september 1923 en
er overleden de 21 juni 1960.
gesterkt door de Biecht en het H. Oliesel.

"Gans de gemeenschap beweede de overle-
dene met grote rouw, want in de lente van haar
leven werd zij aan de liefde van de haren ont-
men !,, (H. Bonay.)

Een liefdevolle Moeder, in de lente van haar
leven, verlaat, na een zeer pijnlijke en langdurige
ziekte haar kindje, haar echtgenoot, haar huis...
Gans de parochiale familie neemt innig deel aan
deze rouw.

Al de naastbestaanden gaven het schone voor-
beeld van het onmogelijke te doen om het lijden
en de smart van de duurbare overledene en haar
huisgenoten te verzachten. Op het feest van de
Liefdekonink, Jezus, die ook, na ontzeggelijk lijden,
jong, het offer van zijn leven bracht, moet de
bijzondere liefdeblik van God op dit levensoffer
neerzien !

God is liefde (1 Jo IV, 8) maar ook almachtig.
Na de zware beproeving, kan en zal Hij alles
hernieuwen, vol heerlijkheid. Dit is de grote en
enige ware troost die onze Heilige Godsdienst
ons geeft !

Teergeliefd kind en echtgenoot, broeders, zus-
ters en naastbestaanden, mijn Kruisweg op aarde
is ten einde, maar mijn liefde voor U is het niet !
Op mijn lijdensbed kon ik niets meer doen, zelfs
niet bidden, maar bij de Heer zal ik over U wa-

ken, voor U bidden ! Vaartwel in afwachting van
het blijde wederzien in de eeuwige vreugde !
Heer Jezus, ik geloof dat Gij mij bemint. (S.P.)
H. Hart van mijn Jezus, Uw Rijk kome ! (300 d afl.)



De families VAN DEN HAUTE, JOUR-
QUIN, GIJSELINCK en BAUWENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Opdecam, koster, Everbeek