

God alleen kan mij zonder zorgen laten rusten
(Ps. 4).

Biddend nemen wij afscheid van

DE HEER

**Michel, Albert, Henri
VAN DEN HAUTE**

echtgenoot van Mevrouw
FRANCINE ROELAND

geboren te St.-Martens-Lierde, op 11 juni 1924 en
godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Opbakel, op 15 maart 1985, gesterkt met de
HH. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerd mijnwerker.



De families **VAN DEN HAUTE, ROELAND,
DE RUYVER en MERCHIERS,**

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Begraaf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59
Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Het leven vaarwel moeten zeggen, ook als men
door ziekte wordt gekweld, blijft steeds onvoor-
stelbaar hard. Lijden leert de mens wel geleidelijk
sterven, stilaan meer en meer afscheid nemen
van alles en allen die ons zo dierbaar zijn.

En toch is er die drang om persoonlijk te
blijven voorbestaan. Wanneer God dit diep men-
selijk verlangen in elk mens heeft gelegd, dan
ligt daar voor ieder van ons deze waarheid :
« Gij zijt niet gemaakt om voorgoed te verdwij-
nen, gij zijt bestemd om altijd te blijven leven. »

In zijn Blijde Boodschap immers, zegt Christus
heel duidelijk : « Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven »... en dit niet alleen in
de dankbare en genegen herinnering van zijn
geliefden. Waar op zeker ogenblik het louter-
menselijke uitzichteloos wordt, daar brengt het
geloof ieder gelovige hoop en uitkomst. Daarom
vergeten wij onze afgestorvenen niet, en dank-
baar om wat hij voor ons is geweest, bidden wij
de Heer voor hem om een eeuwig, gelukkig
leven.

Bemide echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
familie ; het is altijd te vroeg dat wij van elkaar
gescheiden worden. Moeder heeft samen met U
haar uiterste best gedaan om mij te helpen waar
ze kon. Ieder van U heeft op zijn eigen wijze
dankbare genegenheid laten aanvoelen, vooral
wanneer de laatste tijd de zorg om mij toenam.
Ik blijf er U dankbaar om. Zorgt nu verder goed
voor moeder, die de lege plaats in huis het
hardst zal aanvoelen. Dat Gij treurt om mij is
zeer menselijk, maar treurt dan niet als mensen
die geen hoop hebben en bidt voor Mij.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.