



Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Mieke Vandenhaute

echtgenote van de heer Guido Podevijn

Geboren te Gent op 30 juni 1954
en godvruchtig overleden te Zottegem
in het A.Z. Sint-Elisabeth op 17 mei 2000,
gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

De families Vandenhaute, Podevijn,
Raman en Van Hamme danken u
voor uw steun en gebed.

Te laat ontdekten we mekaar.
Te vroeg gleed je weg uit ons samenzijn.
Dank je om de duizenden mooie uren
waarin ik in je grenzeloze liefde
mocht delen en haar ook teruggeven.

Guido

Mama,
"Waarom?" vragen we ons af.
Moest dit echt nu gebeuren?
Helaas, het is nu zo en daar
kunnen we geen verandering in brengen.
We hopen dat je je goed voelt,
in dat paradijs in de hoogte.
Het is ontzettend pijnlijk voor ons,
we hebben niet eens afscheid kunnen nemen.
We zeiden wel "dag, mama",
maar je antwoordde niet.
Maar één ding is zeker.
Jij blijft onze liefste mama, voor altijd...

Leen, Toon en Anne

Begr. Van Vijle, Zottegem