



AANDENKEN AAN
DE HEER

Pierre Vanden Hautte

echtgenoot van Mevrouw

Els De Ketele

geboren te Nederename op 3 november 1951 en
na een smartelijk ongeval overleden te
Oudenaarde op 17 april 1994, gesterkt
door het H. Oliesel in extremis.

Medestichter bvba Decorgarden Vanden Hautte

De namis zal opgedragen worden in de
Sint-Laurentiuskerk te Oudenaarde - Ename op
zondag 1 mei 1994 om 9 uur.

Els De Ketele,
Sandra Vanden Hautte,
Mario Vanden Hautte,
De families Vanden Hautte, Thomas, De Ketele,
Hofman, danken U voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Pierre,

Er is geen tweede zoals jij.
Uniek, enig in je soort,
gans oorspronkelijk en onherhaalbaar.
Je gelooft het niet
maar er is geen tweede zoals jij
in de eeuwen der eeuwen.
Wanneer je van iemand houdt
dan is die iemand
geen gewoon mens meer,
dan pas merk je hoe uniek hij is
hoe boeiend en vol verrassingen !
Je wordt er zelf anders door !
Dan kun je zeggen :
Voor mij hoef je niet volmaakt
te zijn en zonder gebreken,
want ik hou van je.

Els Sandra Mario

Papa

*Dank je voor alles
wat je voor ons deed.
Waar je nu ook bent
wij blijven van jou houden.
Blijf voor ons zorgen.*

Sandra Mario

Begrafenissen Allegaert Luc, Oudenaarde