

Wij hebben hier op aarde geen vaste woonplaats,  
maar zijn geschapen voor het eeuwige.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**Mijnheer Richard VAN DEN HAUTE**

echtgenoot van Irma VAN DER CATSEYEN  
geboren te St. Martens-Lierde de 22 september 1892  
en godvruchtig overleden te Delfinge de 30 maart  
1959, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de  
Pauselijke zegen.

Onvoorzien doch niet onvoorbereid werd de  
dierbare overledene voor het eeuwig Paasfeest bij  
de Heer geroepen. Zijn geknakte gezondheid had  
hem totaal uitgeput. In de laatste lijdensdag waren  
zijn ogen dikwijls op het kruisbeeld boven zijn ziek-  
bed gericht. Daar zocht hij troost en sterkte. Hij had  
maar één grote bekommernis: het welzijn van echt-  
genote en kinderen. Daarvoor had hij gewerkt tot hij  
niet meer kon. Nu al zijn kinderen hun weg gezocht  
hadden door 't l-ven en hij zelf voor een schone  
oude dag stond, kwam de Heer hem roepen voor  
het eeuwig samen-zijn met Hem in het vaderhuis.

God vraagt hier een zwaar offer, maar wij buig-n  
deemoedig het hoofd voor zijn H. Wil: wat God  
doet, is welgedaan.

Het lijd-n is in elk mens en leven een beschikking  
van Gods H. Wil. Gelukkig de mens die in de be-  
proeving God vindt en aldus bereid gevonden wordt  
om samen met Christus zijn lijd-n te dragen. De li-  
turgie van deze Paasdagen herinnert er ons aan:  
"Zo we samen met Christus weten te lijden en te  
sterven, dan zullen we ook samen met Hem verrijzen  
ten eeuwigen leven". Het lijd-n dat met christelijk

geduld en liefde wordt gedragen, maakt ons gereed  
op de ontmoeting met de Heer. Het geeft de zekerheid  
van de komende triomf. Het levert aan God het be-  
wijs van een schone liefde. In deze gestelt-nis is de  
dierbare overledene gestorven.

Heer geef aan zijne ziel de eeuwige rust en dat  
't eeuwig licht haar moge verschijnen, dat zij door de  
barmhartigheid van God moge rusten in vrede. Amen

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor hem  
en voor ons.

---

De familiën VAN DEN HAUTE,  
VAN DER CATSEYEN,  
VAN THIENPONT en  
VAN WYMEERSCH,

danken U oprecht om uw  
gebeden en uw deelne-  
ming in hun pijnlijke rouw.

---

Utg. Clement MISERAZ Delfinge