



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Robert, Gustave
VANDENHAUTE**

echtgenoot van Flore BASSELIER

geboren te Everbeek op 19 mei 1914
en onverwachts thuis overleden op
10 juni 1994, begeleid door de
gebeden uit de dodenliturgie
van de H.Kerk.
Oudstrijder 1940-1945.

De families

**VANDENHAUTE, BASSELIER,
DE VUYST, VAN DER MAELEN,**
danken U voor de blijken van
medeleven en gebed.

Sterven is een onafwendbaar gebeuren dat ieder mens eens moet ondergaan. Alhoewel Robert een mooie leeftijd had bereikt brengt zijn afscheid toch pijn en droefheid met zich mee en is het afscheid voor zijn dierbaren altijd te vroeg. Het lijden en de beproevingen, vooral de laatste maanden toen zijn vrouw moest worden opgenomen heeft hij met geduld gedragen.

Moge hij nu rusten bij de Heer op wie hij steeds zijn vertrouwen heeft gesteld en bidden wij dat God hem als een barmhartige Vader opneemt in zijn Koninkrijk en deelachtig maakt aan zijn heerlijkheid.

Namis op zaterdag 2 juli 1994 om 19 uur.