

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U onzer. (Lit. H. Hart)



BID VOOR DE ZIEL

van

Theophiel Richard Vandenhaute

weduwnaar van

Marie-Mathilde ROUSSIAU

geboren te Nederbrakel, op 22 Februari 1864 en er
godvruchtig overleden, op 21 Maart 1951,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig de mens die altijd leeft in de vrees des He-
ren. (Spr. 28 14.) De dood was voor deze duurzame
overledene wel onverwacht, maar niet onvoorbe-
reid. Al de dagen van zijn lang leven waren dagen
van rechtschapenheid en steeds een voorbereiding
op zijn intrede in de eeuwigheid.

Maar de dood van deze rechtvaardige weze voor
ons allen een les. Wat is er van de dood te geloven?
Dat niemand die geboren is haar kan ontgaan en
daarenboven dat zij ons kan overkomen als wij het
minst vrezen. Daarom, naar het voorbeeld van de-
zen ouderling wezen we steeds bereid om voor den
Rechterstoel van God te verschijnen. Daarom, laat
ons altijd iedere dag die God ons schenkt, christe-
lijk leven, met de zonde te vluchten en de deugd te
beoefenen.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, ik
dank U voor al de liefde die ge mij in mijn ouden
dag hebt toegedragen. Leef altijd als goede christe-
tene mensen, trouw aan God en onze moeder de H.
Kerk. Vaart allen wel en leeft schoon. God zegene
en beware U. Tot weerziens in den Hemel. Bidt
intussen voor mijn ziele lfenis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Vandendriessche-De Vleeschauer, Ned.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen
Theophiel Richard VANDENHAUTE-ROUSSIAU ;

De familiën VANDENHAUTE en ROUSSIAU,

BEDANKEN.