

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest ;
Gij hebt mij verlost in Uw liefde, maak mij
in Uw barmhartigheid ook zalig.



GEDENK IN UW GEBEDEN

MEVROUW

Victorine VANDENHAUTE

weduwe van de Heer Cyrille DE NOOZE,

geboren te Zarlardinge op 21 augustus
1888 en godvruchtig overleden in het
Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op
2 november 1977,

gesterkt door het H. Sakrament van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Op Allerzielendag, wanneer geheel de Kerk
zich verenigde om haar doden bij de Heer
aan te bevelen, heeft God zijn trouwe di-
nars tot Zich geroepen. Allerheiligen was
voor haar de grote dag van hoop op het
andere leven.

Veel heeft zij in haar leven gebeden ;
Maria was haar grote toevlucht. En toen zij,
uitgeput door het lijden, de woorden niet
meer vond, was haar laatste gebed, het offer
van zichzelf, de dankbare teruggave van haar

leven in Gods handen. Haar wacht nu het
eeuwig loon.

Haar wegen waren schoon, haar hart was
een bron van goedheid en deugd. Stil en
bescheiden is haar leven voorbijgegaan, maar
in Gods ogen is zij groot geweest om haar
eenvoud en haar oprechte plichtsbetrachting.
Als een kostbaar erfstuk bewaren we in ons
de herinnering van de stichtende voorbeel-
den en haar toewijding en dienende liefde,
waarmee ze, zonder zichzelf te zoeken, het
beste van haar leven aan anderen heeft ge-
geven.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank
U om uw genegenheid voor mij. Bidt voor
mij, dan blijven wij in gedachte samen tot
wij elkaar weerzien bij de Heer.

De families VANDENHAUTE, MACHTELINCKX,
DE NOOZE, COPPEJANS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel