

Ik ben de verrijzenis en het leven : wie in mij
geloofd ook al is hij gestorven zal eeuwig leven.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Romain VAN DEN HAUWE

echtgenoot van Mevrouw

Valerie BEERENS

geboren te Elene, de 11 november 1900 en er
godvruchtig overleden, de 11 oktober 1963,
voorzien van de Laatste H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Weerstander 1940-1945

Dit is het leven van een kristen : leven voor God,
de meester, voor zijn naaste en voor zijn gezin.
Welke kristen mag zeggen dat hij dit altijd en on-
verzwakt gedaan heeft. Maar eens deze waarheid in-
gezien heeft de duurzame overledene dit gedaan met
een overgave en bereidwilligheid, welke het welbe-
hagen van God moet opgewekt hebben. Dit was
schoon in zijn levensongeveinsdheid en oprechtheid,
werkzaamheid met de inzet van al zijn krachten,
minzaamheid en opgeruimdheid en een rouwmoe-
digheid die hem de tranen in de ogen bracht : Mijn
God, die zo veel gedaan hebt voor de mens : wat
zijt gij goed !

De vreugde en het geluk dat hij in dit leven altijd
betrachtte, mogen nu zijn deel geworden zijn, dat
hem nooit meer zal ontvreemd worden.

Mijn beminde vrouw, saam hebben wij verdriet

gekend en ook vreugde : mijn laatste vreugde waart
gij die met uwe nooit aflatende gereedheid alles
voor mij gedaan hebt om mijn ziekte te verlichten,
mij op te beuren en moed in te spreken.

Beminde kinderen, u beveel ik zorg en liefde voor
moeder aan.

Beminde familieleden, trouwe werkmakkers, saam
hebben wij gewerkt en vreugde gemaakt, wil nu ook
bidden voor mij.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Mevrouw Romain VAN DEN HAUWE, geboren
Valerie BEERENS, zijn echtgenote ;

Mijnheer en Mevrouw Felicien DE MAESENEIRE-
VAN DEN HAUWE en kinderen Josiane en Chantal,

Mijnheer en Mevrouw Paul VAN DAELE-VAN DEN
HAUWE en kind Martine,
zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families VAN DEN HAUWE, BEERENS, DE WIN-
TER en VAN DAELE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van deelneming en DANKEN U.

Uitg. Roger De Brabander, Elene.