



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

BAUDOUIN VANDENHECKE

echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE BATTIEUW

geboren te Ronse op 30 mei 1904

en godvruchtig overleden te Gent

op 20 oktober 1981,

gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Eenmaal dat het herfst wordt, voelen wij mensen die bejaard worden ook de namiddag van het leven, het sterven grijpt om ons heen. Het leven loopt naar zijn einde.

Wanneer je dan terugblijkt kijk je op naar de gelukkige momenten, en naar de tijd van tegenslag en ongeluk. Blij en gelukkig is de mens die in het leven door arbeid, fijn werk en dienstbaarheid, voor het gezin en voor de medemens heeft kunnen zorgen. Eigen werk vergeten, om voor de ander een dienst te bewijzen, een hulp te zijn, dat was voor hem zijn lang leven. En als je een goede stielman, en hard werker zijt dan heb je handen te weinig.

Baudouin zag zich elke dag geroepen om werkend en helpend te leven. God zelf legt in elk van ons deze roeping. Moge God hem verwelkomen en een plaats geven in zijn hemels vaderhuis.

H. Maria, Moeder van God, wees voor hem een voorspreekster bij de Heer.

Begrav. R. De Vos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse

Mevrouw Baudouin VANDENHECKE, geboren
Germaine BATTIEUW,

De families VANDENHECKE, VANDENABEELE,
BATTIEUW en MEERSSCHAERT,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**