

Heer, Uw Wil geschiede!



**BIDT VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Georges VANDENHECKE**

echtgenoot van Mevrouw.

**Adrienne HERMINAIRE**

geboren te Ronse, de 21 juni 1901 en er  
schielijk overleden, de 1 januari 1961,  
voorzien van de H.H. Sakramenten «in extremis».

Deze zware slag heeft ons diep getroffen.  
Heer, iets van ons dierbaarste bezit werd ons  
weggerukt, en alleen Gij, die weet hoe diep  
onze dierbare dode werd bemind, Gij alleen ook  
weet hoe schrijnend in ons de pijn schreit van  
het afscheid.

Waakt, omdat gij niet weet op welk uur de  
Heer zal komen. Matt. 24-42

Hij was een goede echtgenoot, een goede  
vader. Zijn kinderen waren zijn fierheid en hun  
geluk was zijn geluk. Op nieuwjaarsdag, de dag  
waarop de families samenkomen, werd hij ge-  
roepen om de grote familie in de hemel te  
gaan vervoegen.

Dierbare echtgenote, de slag die U treft is  
hard, doch keer U tot God, de Trooster: in  
Hem vindt ge de sterkte. Heb dank voor al uw  
toewijding en uw genegen zorgen.

Drukkerij Mastin, Ronse.

Mijn geliefde kinderen, dank voor uw liefde  
en zorgen, eens zien we elkander weer. Bidt  
veel voor mij.

Dierbare broeders, schoonbroeders, schoon-  
zusters, bloedverwanten en vrienden tot weer-  
ziens. Bidt allen veel voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en liefde.

Mevrouw Georges VANDENHECKE, geboren  
Adrienne HERMINAIRE, zijn echtgenote;  
Mijnheer en Mevrouw Noël VANDENHECKE-  
VANDENHOECKE,

Mijnheer en Mevrouw Marius VANDENHECKE-  
VANDERKERKEN en hunne kinderen Josian en  
Roland,

Mijnheer en Mevrouw Baudouin VANDEN-  
HECKE-DRIES en hun dochter Patricia,  
Mijnheer Marcel VANDENHECKE,

zijn kinderen en kleinkinderen;  
De familiën VANDENHECKE, VANDEN ABEELE,  
HERMINAIRE en VAN MEERHAEGE,

danken U van harte om de blijken  
van genegenheid en gebed.