



Gedenk in uw gebed

de ziel van de Heer

GAETAN VANDENHECKE

echtgenoot van Mevrouw

LYDIA HUYSMAN

geboren te Sint-Joost-ten-Node, op 14 mei 1959
en overleden te Ronse op 14 april 1986,
gezalfd met de H. Olie „in extremis“.

--

Wie zoekt naar genegenheid en liefde, is nooit ten einde... eindeloois is onze zoektocht in het leven .

- leven is delen van mekaars vreugden en verdriet.
- leven is zorgen maken en dagelijks brood en arbeid en geluk ondernemen.
- leven is groeien in liefde.
- leven is thuiskomen bij elkaar.
- leven is vriendschap en genegenheid opbouwen in familiekring, onder vrienden en bureu.
- leven is leven geven en sterven aan zichzelf.
- leven is God in je leven binnenlaten, en handen vouwen in een stil gebed, een kaars aansteken en weten dat deze intentie blijft.

Moge voor Gaëtan dit leven ten volle waarheid worden. In Gods licht is er barmhartigheid en liefde om eeuwig te leven.

Dierbare Lydia en Sandrine, ik hou van jullie maar het leven is mij te zwaar geworden. Blijf zorg dragen voor elkaar. Beste ouders, dank om alle liefde en zorg. Familie en vrienden, gedenk mij bij de Heer. Heb el-kander lief.

H. Maria, Gods lieve heiligen, bidt voor mij.

Rouwleiding Devos, Ronse

Mevrouw Gaëtan Vandennecke, geboren Lydia
Huysman.

Mejuffer Sandrine Vandennecke,
Heer en Mevrouw José Vandennecke-Vandennecke
Heer en Mevrouw Etienne Huysman-Cornil,
De families Vandennecke-Vandennecke en
Huysman-Cornil,

danken U van harte voor de bliken
van genegenheid en gebed.