

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LYDIE VANDENHEEDE

echtgenote van de Heer

Jean LANDRIES

geboren te Ronse, op 5 juli 1936
en er overleden op 24 april 1969.

Tegenover het afsterven van een flinke vrouw in de kracht van haar leven, van een toegewijde moeder die nog zo nodig was voor haar kinderen, van een echtgenote die nog zoveel liefde te geven had aan haar man, tegenover dit brutaal en onbegrijpelijk gebeuren, kunnen wij slechts bidden :

Heer Jezus Kristus, Gij zijt niet onder ons gekomen om ons te veroordelen of ontmoedigen.

Gij hebt de wereld niet vervloekt ondanks al onze fouten.

Gij zijt gekomen om te vergeven, om te zoeken wat verloren was nieuwe hoop te geven, en ons terug te brengen naar het Vaderhuis; om ieder mens altijd een nieuwe kans te geven, opdat hij in vrede en liefde moge leven.

Gij verkleint of ontkent onze fouten niet.

Maar Gij vergeeft tot zeventigmaal zevenmaal.

Uw verrijzenis zegt ons dat uw liefde sterker is dan zonde, ziekte en dood.

Wij vragen U dat onze dierbare overledene door U als verrezen Heer worde aangesproken, en door uw liefde vervuld met leven.

Dat wij verder onze roeping tot kristen, trouw mogen zijn, en dat met de kracht van Uw Liefde, alle dagen van ons leven. Amen.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen, weest voor elkaar een sterke troost en weet dat mijn liefde voor u verder leeft. Beste ouders, broers, zusters en familieleden, dank voor uw genegenheid. Helpt elkaar en mijzelf in liefde en geloof.

Heer Jean LANDRIES,

Jongeheer Herly LANDRIES,
Mejuffer Jocelyne LANDRIES,

Hr en Mw Ferd. VANDENHEEDE-DE CUYPER,

De families VANDENHEEDE, DE CUYPER,
LANDRIES en BASTIEN,

*danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelname in
hun rouw.*

Begravenissen R. Devos, Ronse.