

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.

†
TOT DANKBARE GEDACHTENIS
aan DE HEER

Michel-Frederik VANDENHEEDE

weduwnaar van
MEVROUW PALMYRE VANCOPPENOLLE

Hij werd geboren te Ooike, de 29 juli 1895,
en is te Ronse onverwachts van ons heengegaan,
de 8 maart 1986.

In ons hart zullen wij van hem het beeld bewaren van een flinke, glimlachende, joviale en rijzige man. Een harde werker, die evenwel tijd kon maken om rustig te genieten van de wereld, het land, het goede van het leven en van de mensen. En, mensen die dicht bij de natuur leven, gestemd op het rythme van de seizoenen, van zon en regen, zaai- en oogsttijd, zulke mensen staan ook dicht bij God en bij de mensen. Ze voelen de Schepingskracht elke dag opnieuw aan, immer weer werken ze voor eigen gezin, met een groot hart boordevol liefde en genegenheid. Ze werken ook voor het brood waar alle mensen van leven moeten. Ze zijn niet hoogmoedig, maar toch waardig en diep schoonmenselijk.

In die zin zullen wij echt veel bewondering bewaren voor de persoonlijkheid van Michel. De zijnen konden steeds ervaren hoe hij van hen hield in warme blik, belangstellend woord, volgehouden aandacht. Hij was een blij man, een gelukkig mens, een goed mens, had alleen maar vrienden omdat hij zelf gedienschtig was, verdraagzaam en geen kwaad sprak. Die innerlijke gezindheid bronde in de vrede van het hart, in de eerlijkheid

van zijn gemoed, de rechtschapenheid van zijn ge-
weten, het natuurlijk gezond verstand en de diepe
wijsheid die hem kenmerkten.

Tot op hoge leeftijd heeft hij het geluk gekend
gezond te mogen blijven. En, wanneer de laatste
tijden, hij toch de tol der jaren moest betalen,
kloeg hij nimmer en verzweeg voor zijn geliefden
de pijn die hij leed, in die voor hem zo verras-
sende onmacht. De kracht daartoe werd hem zeker
geschonken door de aanhoudende zorgen van zijn
kinderen, de genegenheid van de zijnen. Niet min-
der door zijn eenvoudig maar diep geloof, dat
hem, zolang hij kon, elke zondag de weg naar de
kerk gewezen had.

Zijn wens thuis te mogen sterven werd vervuld.
Vlug kwam de Heer hem halen om de gezegende
woorden tot hem te spreken: Michel, gij hebt op
aarde uw taak vervuld, treed nu binnen in Mijn
Rijk...

Dierbare kinderen, dank voor uw liefdevolle inzet
tegenover mij. Goede kleinkinderen en achterklein-
kinderen, gij weet hoe ik van u hield. Beste broer,
familieleden en vrienden, blijf mij in uw gebeden
gedenken.

Alles is volbracht...

Maurice HAUSTRATE-VANDENHEEDE,
André DEBO-VANDENHEEDE,
Roland HAUSTRATE-VANMEERHAEGHE,
Jacques DERIEMAEKER-DEBO,
!lse HAUSTRATE,
Gunther HAUSTRATE,
Thomas DERIEMAEKER,
De families VANDENHEEDE-DESMET en VAN-
COPPENOLLE-NOTBEAERT

danken U voor uw oprechte deelneming.

Rouwleiding Devos, Ronse