

Wilt gij als moeder henengaat  
ze nog met liefde lonen,  
laat dan haar beeld bij raad en daad  
u in de geest steeds wonen.

Reypens, S. J.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### Romanie Van Den Hende

weduwe van de Heer

EDMOND CAUWEL

weduwe van de Heer

JOZEF LIEVENS

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 6 juli 1891  
en godvruchtig overleden te Zottegem op 3 mei 1972,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Nu moeder kalmen gans bereid van ons is heen-  
gegaan en nu door onze droefheid heen de onvatte-  
lijke betekenis herleeft die zij aan haar leven voor ons  
heeft gegeven, willen wij de Heer om haar danken  
en bidden.

Wij danken U, Heer, voor het geloof dat heel haar  
leven doorstraalde in vreugde en beproeving, voor  
de hoop en de levensmoed die zij ons meedeelde  
in alle omstandigheden, voor de liefde die in haar  
zo groot was dat zij allen omsloot.

Wij bidden U, God onze Vader, dat moeder, levend  
bij U, over ons wake en U onze naam in herinnering  
brenge, dat zij voor ons allen een getuigenis  
blijve van godsvrucht, eerlijkheid en goedheid en  
ons steeds verwijze naar U, die de bron en het doel  
zijt van ons leven.

---

MELCKEBEKE ZOTTEGEM

De Heer en Mevrouw Raphaël TUYPENS-CAUWEL,

Mejuffer Marlène TUYPENS,

De families VAN DEN HENDE, CAUWEL,  
LIEVENS en DE COOMAN

danken U voor uw deelneming in rouw en gebed.