

Als waar Maria's kind
Heb ik mij steeds gedregen,
En plicht en deugd heb ik bemind
Gewandeld op Gods reïne wegen.

† Bid voor de ziel van Juffrouw

Olga VAN DEN HENDE

DOCHTER VAN

Mr. Maurice en van Mevr. Lea DHONDT

geboren te Ooike, de 23 Augustus 1930. en
godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 28 Mei
1955, versterkt door de HH. Sacramenten der ster-
venden en voorzien van de Pauselijke Zegen.

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw en Bestuur-
lid van de B. J. B.

De laatste Zaterdag van de Mariamaand ontsliep
zachtjes en godvruchtig in de Heer een goed kind
van Maria. Gelijk hare hemelse Moeder heeft Olga
veel liiden gekend. Maar gelijk Maria is zij moedig
de lijdensweg opgegaan, getroost, gesteund en ver-
sterkt door de goddelijke Moeder. Met veel verdul-
digheid en met volkomen onderwerping aan de H.
Wil des Heren heeft zij hare ziekte verdragen wel
wetende dat, indien wij met Christus lijden, wij ook
met Hem zullen verheerlijkt worden.

O Maria, zonder vlek ontvangen, aan U heb ik
mij toegewijd van mijne kinderjaren af: wat mij in
mijn leven meest troostte is steeds uw kind te zijn
geweest.

Olga was goed: goed en minzaam in haar omgang;
goed en gedienschtig voor iedereen; goed en trouw
aan de christene inrichtingen.

Zij is in ons midden voorbijgegaan, zacht en vre-
delievend, vol plichtesef en vervuld met vurige lief-
de tot God en tot de evenmens, als een voorbeeld
van deugd en van godsvrucht voor allen die haar
kenden.

Dierbare Vader en Moeder, ik dank u voor de
christelijke opvoeding, die gij mij gegeven hebt.
Gij weent en ik begrijp uwe droefheid; doch troost
u, want viel 't scheiden hard; nu ben ik gelukkig
bij de Heer, dien gij mij zo wel hebt leren ken-
nen en beminnen. En gij, Beminde Broeders, Schoon-
zuster en Bloedverwanten, bidt voor mij en troost
u bij 't gedacht dat wij elkander eens in de Hemel
zullen wederzien.

Mijn zusters Congreganisten en B. J. B. meisjes
beveelt mij aan de voorspraak van onze goede Moe-
der Maria.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. a.)

*diep getroffen door de blikken van deelneming
in hun rouw en gebeden danken U hartelijk*

De familiën VAN DEN HENDE,
BLOCHEEL, DHONDT en BALCAEN.