

Ik ben de Verrijzenis en het Leven...

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Marie-Catharina  
VAN DEN HERREWEGE**

weduwe van de Heer

**OSCAR CABO**

Geboren te Geraardsbergen, op 27 december 1896  
en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde,  
op 15 juli 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten  
der zieken.



De families **VAN DEN HERREWEGE, CABO,  
GYSELINCK en BOUSSARD,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

In het Licht van de Blijde Boodschap van  
Christus krijgt de dood voor ieder gedoopte  
een heel ander gelaat.

De laatste handdruk betekent geen eeuwig  
vaarwel... wel een hooggestemd: tot weerziens  
bij God.

Voor de christen betekent de dood: een nieuw  
begin, de Zuiderzijde van de tunnel, waar de  
uitgang schittert in een deugddoende Lentezon,  
al was de ingang soms somber en mistig.

« Ik verlaat de wereld en Ik ga naar Mijn  
Vader... » zei Christus.

« Ik verlaat de wereld », zegt de ongelovige  
en het wordt droef in zijn gemoed — voor de  
stervende gelovige is de doodslag de dag der  
thuiskomst bij de Vader voor eeuwig.

Moeder, in deze christelijke geloofsovertuiging  
nemen wij tijdelijk afscheid van U, dankbaar om  
alles wat Gij voor ons zijt geweest.

Wat het menselijk vermogen niet meer ver-  
mag kunnen wij nog aanvullen door biddend aan  
U te denken en U verder te helpen tot het be-  
reiken van uw eeuwige eindbestemming. Intus-  
sen blijft Gij in ons midden als de schoonste  
herinnering...

Ten paradijze geleiden U de engelen...