

Ik geloof in de verrijzenis van het vlees
en het eeuwig leven.

(Symbolum v. h. Geloof.)



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Victor Van Den Herrewege

weduwnaar van

Mevrouw Marie-Victorine FRANCCQ

geboren te Overboelare, de 3 Mei 1866, en
er overleden de 21 Februari 1953. Voor-
zien van de H.H. Sakram. der stervenden.

De goede God heeft hem de erekroon der
hoge jaren verleend. Hij liet hem in vrede
en geluk de vruchten van zijn werkzaam
leven genieten. Nu is de Heer zijn dienaar
komen halen voor een eeuwig leven zon-
der lijden noch kwelling. Dat verhop-
en we, want we geloven, dat Jezus gestorven
is en verzen en dat God evenzo degenen
die in Christus ontslapen, zal opwekken en
met Hem verenigen om altijd met den Heer
te zijn.

Laten wij evenveel voor den overledene
bidden, want het is een heilzame en heilige
gedachte voor de overledenen Gods barm-
hartigheid af te smeken, opdat zij van hun-
ne zonden ontslagen worden.

Duurbare familieleden en vrienden, be-
waart mijn aandenken in uw hart en weest
mij indachtig in uwe gebeden.

Genadige Heer Jezus, geef hem de eeuwi-
ge rust.

De familiën :

VAN DEN HERREWEGE

DE COCK

FRANCCQ

GHYS

zeer gevoelig voor de bliken
van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun
dierbaren afgestorvene,

DANKEN U.

Drukk. De Croo, Koster, Overboelare.