

Ná lijden komt verblijden.



Bid voor de ziel van zaliger

Mevrouw

AUGUSTINE VANDEN HERREWEGEN

weduwe van

Jan-Baptist De Jonge

geboren te Moerbeke den 1 September 1865 en er
in den Heer ontslapen den 30 October 1943,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Voor allen die haar kenden, was de afgestorvene een
voorbeeld van verduldigheid.

Een lange tijd heeft zij geleden en toch, niet eens
heeft zij gemord; want haar aanhoudend gebed gaf
haar nieuwe zielekracht en moed. Een tijdlang heeft het
haar onmogelijk geweest ter kerke te komen en 't viel
haar pijnlijk als zij haar huis niet meer kon verlaten om
Jezus te gaan bedanken.

Ik ga nu mijn beminden verwoegen in den Hemel.

Bemide Kinderen, ik dank u om uwe goede zorgen
en uw genegenheid. Gedenkt uw Moeder niet alleen in
uw gebed maar in uw gansche leven.

H. Hart van Jezus wees mijn heil.

R. I. P.

Drukk. De Cocker, Moerbeke



De familiën DE JONGE, VANDEN HERREWEGEN, DE VLA-
MINCK en BURIE

danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming, hun betoond bij het
afsterven van hun teergeliefde moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, zuster, schoon-
zuster, tante, nicht en bloedverwante

Mevrouw Augustine VANDEN HERREWEGEN