

Leven is geven, tot de gave van zichzelf.

†

Dankbare herinnering aan

DENIS VANDEN HERREWEGEN

echtgenoot van Simonne Vander Putten,

geboren te Moerbeke op 7 oktober 1925,
er overleden op 21 maart 1986,
gesterkt door het gebed van de kerk.

Lid van :

*Partijbestuur C.V.P., sektie Moerbeke ;
Medestichter Kristelijke bond Gepension. ;
Stichter K.W.B., afdeling Moerbeke ;
Secretaris A.C.V. ;
Bestuurslid A.C.W. en Bond van Grote
en Jonge Gezinnen.*

Midden in ons leven omringt ons de dood en hoe kwetsbaar en teer is elk geluk hier op aarde. Alleen ons geloof kan ons de gang van leven, lijden en sterven helpen aanvaarden, ook als Gods wegen niet de onze lijken te zijn. Deze gedachten kunnen geleidelijk onze gevoelens beheersen bij de smart om dit plots afscheid. Als uit een bittere kelk vol tranen drinken wij met schroom de troost van de herinnering. En er zijn zoveel mooie her-

inneringen uit het al te korte leven van Denis. Naar het woord van St Augustinus was zijn hart onrustig tot het plots de volle rust vond bij God ; hij had immers de zware last op zich geladen een eerlijk man te willen zijn in woord en daad, als echtgenoot, vader en grootvader, als voorvechter in de kristelijke sociale organisaties. Op ieder vlak mogen wij van hem getuigen :

” Gij geeft u steeds zonder uzelf te sparen ; dat is het beeld dat wij van u bewaren.”
Heer, schenk Gij hem nu het eeuwig loon voor alles wat hij deed en leed.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik had nog graag lange tijd van uw genegenheid genoten. Ik dank u voor al de liefde waarmee gij mijn jaren rijkelijk hebt gevuld, waarin ik zo gelukkig was. Ik dank u voor uw onvermoeibare zorg in dagen van ziekte. Ik heb u zelfs geen vaarwel kunnen zeggen, maar eigenlijk ben ik toch ook nog altijd dicht bij u. Moge de Heer u sterken in de beproeving en wees een steun voor mekaar.

De families Vanden Herrewegen, Vander Putten, Broodcoorens en Vanderputten danken U voor uw fijngevoelig gebaar van kristelijk medeleven.