

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hunne zonden zouden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

PETRUS VAN DEN HERREWEGEN

geboren te Moerbeke, den 8 November 1866,
en aldaar overleden den 28 Augustus 1945.
voorzien van de HH. Sakramenten.

:-:--:-

Wees, o Heer, het woord indachtig, waardoor Gij hoop hebt gegeven aan dezen die U dienen. Heel de aarde is vól van uwe barmhartigheid. Uwe barmhartigheid kome over mij en het eeuwig geluk worde mij gegeven volgens uwe belofte, Ps. 118.

Gij hebt gezegd: Ik ben de verrijzenis en het leven. Die in mij gelooft, al is hij gestorven, zal leven, en eenieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Joh. XI.

Het is geschied naar het welbehagen des Heeren gezegend zij zijn H. Naam. Job.

Duurbare bloedverwanten, mijn leven steunde op uwe tusschenkomst en zorgen. Ik dank U er voor en bid tot uw welzijn bij den Heer, den Gever van alle goed.

H. Hart van Jezus, ontferm u over mij.

R. I. P.

De familiën VANDEN HERREWEGEN, VANDER-
PUTTEN, DE ROM en DAUWE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij 't afsterven van hun beminden
schoonbroeder, oom, kozijn en bloedverwant,

DANKEN U.

Drukk. Demulder, Viane-Moerbeke.