

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

Eulalie VANDEN HEULE

Echtgenoot van

François Vanden Abeele

geboren te Maercke-Kerkhem den 20 November 1870
en schieflijk overleden te Schoorisse
den 20 Juni 1945.

- - - - -

De dood staat soms aan onze zijde en wij denken er niet aan. Gelukkig de mensch die haar altijd voor oogen heeft en ieder oogenblik bereid is om te sterven. Gelukkig en wijs is hij die tracht te wandelen in zijn leven, gelijk hij wenschte gevonden te worden in het uur der dood.

Tot U, o Heer, verhef ik mijne ziel; o mijn God op U vertrouw ik. Gedenk, o Heer, uwe barmhartigheid en uwe goedertierenheid die van eeuwigheid is.

Zij was een goede echtgenoot en een lieve moeder die haar kroostrijk huisgezin goed verzorgde, die haren man bijstond en steunde, die hare kinderen beminde, ook waren zij haar geluk en haar leven.

God zal den mensch loon naar werken geven en Hij zal iedereen volgens verdiensten behandelen.

Beminde Echtgenoot, lieve Kinderen en Klein-kinderen, hebt dank voor uwe genegenheid; troost u in den Heer, bidt voor mijn zielerust en tot weerziens in den Hemel.

Barmhartige Jezus verleen haar de eeuwige rust.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Dr. Portois SCHOORISSE.

Mijnheer François VANDEN ABEELE;
Mr en Mw Georges VANDEN ABEELE-STOCKMAN kinderen en
kleinkind;

Mr en Mw Omer LABIAU-VANDEN ABEELE;

Mr en Mw Richard VANDEN ABEELE-LABIAU en kinderen;

Mr en Mw Valère COPPENS-VANDEN ABEELE kinderen en klein-
kind;

Mr en Mw Marcel ODEVAERT-VANDEN ABEELE en kinderen;

Mr en Mw Charles ODEVAERT-VANDEN ABEELE en kinderen;

Mr en Mw Edmond LAUWERIER-VANDEN ABEELE en dochter;

Mw Wwe Michel WALRAET-VANDEN ABEELE en dochter;

De familie VANDEN HEULE;

De familie VANDEN ABEELE;

Danken U voor Uwe blijken
van christelijke deelneming.