

„Heer, geef haar de eeuwige rust!”

+

GEDENK IN UW GEBED

Mevrouw Joanna VANDENHEULE

Geboren te Gent op 13 maart 1905 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 10 maart 1981, gesterkt door de Sakramenten der Zieken.

—
Zij hield van de mensen en van het leven.

Met gediensdigheid hielp zij allen die op haar beroep deden. Met goedhartigheid en optimisme overwon zij beproevingen die haar ten deel vielen. Met geloof en vertrouwen aanvaardde zij de lasten en de pijn van de laatste jaren, waarin ziekte haar krachten ondermijnde. Zij wist zich geborgen bij God, in gebed vond zij de nodige kracht.

Daarom danken wij U, Heer, voor al het goede dat van haar uitging. Wij bidden dat zij nu, verlost uit lijden, moge thuis komen in de vreugde in Uw Vaderhuis.

Moge al het goede dat van haar uitging, voortleven in allen die haar nabij waren.

Dierbare familie en vrienden, ik dank U voor de aandacht en de genegenheid die ik van U mocht ondervinden. Uw bezoek was mij een echte steun, blijf mij nu ook in uw gebed gedenken.

H. Rita, spreek voor mij ten beste bij de Heer.

DE FAMILIE

dankt U oprecht voor de
blijken van deelneming haar
betuigd bij het heengaan van
de dierbare afgestorvene.

sanderus