

Niets is zekerder dan de dood,
niets is onzekerder dan het uur.



† BID VOOR DE ZIEL †

van Zaliger Mijnheer

Theophilus VAN DEN HOECK

Weduwnaar van Mevrouw

Melanie PLAS

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Philomena MOSTINCKX

geboren te St.-Martens-Bodegem, de 9 augustus 1882
en godvruchtig overleden in het hospitaal te Aalst,
de 25 december 1963,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Glorie en vrede aan die weldoet, want niets is beter dan God te vrezen, niets zoeter dan zijne geboden te onderhouden, niets glorierijker dan hem te dienen.

De goedheid van zijn hart, de aantrekkelijkheid van zijn inborst maakten hem een goede echtgenoot en vader. Zijn naastbestaanden en vrienden zullen zijn gedachtenis eren.

Hij was godvruchtig, leefde in de vrees des Heren en beminde het gebed.

Lieve echtgenote, kinderen en familieleden, blijft mij gedenken in Uw gebeden en leeft eensgezind voort in Gods liefde.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen in U.

300 d. afl.

R. I. P.

De plechtige lijkdienst gevolgd door de teraardebestelling heeft plaats gehad in de parochiale kerk van St.-Martens-Bodegem, op maandag 30 december 1963 te 10 u.

DANKBETUIGING



De familiën

VAN DEN HOECK

en

MOSTINCKX,

danken om gebeden en deelname in rouw.

Drukk. Van Lint, Schepdaal — Ond. v. begr. J. Arijse