

\* Ten Paradijze geleiden U Gods engelen, de martelaren-treden U tegemoet \*.



Wil in uw gebeden gedenken

de ziel van Mevrouw

**Octavie VANDENHOECKE**

Weduwe van

**Mijnheer LEON FLAMANT**

geboren te Ronse, de 26 Januari 1869 en er heel zacht in de Heer ontslapen, de 25 April 1951, gesterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

---

De duurzame overledene was een stil, eenvoudig, braaf moederken met een onwrikbaar Godsvertrouwen dat haar steunde en sterkte in de harde dagen van het leven. Haar rotsvast geloof en haar godsvrucht tot O. L. Vrouw verlichten haar zorgen. Zij was steeds bekommerd om het geluk van haar kinderen. Daarvoor heeft zij gewerkt, daarvoor heeft zij gebeden; gans haar leven was één toewijding, één zelfopoffering. In haar ouden dag is de zware beproeving van haar ziekte gekomen. Op het einde van haar leven waren haar smarten zeer groot; met betrouwen smeekte zij de Heer om hulp en met christelijke gelatenheid en voorbeeldig geduld heeft zij het laatste offer van haar ziek zijn gedragen. Zonder angst voelde zij haar leven eindigen en heel zacht is ze heengegaan naar God die zijn trouwe dienares zal lonen voor haar verdienstenrijk leven.

De grootste weldaad van God aan de kinderen van de mensen is een goede moeder.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, uw oprechte genegenheid en liefde hebben mij zoveel troost verschaft, ik dank U, dat God U zegene. U vooral mijn

---

Druk. R. Messiaen, Zonnestraat, 40, Ronse

goede dochter, die dag en nacht me hebt verzorgd. Lange maanden zag ik uw liefde en noot volprezen toewijding. Dat deed me zoveel goed in mijn zware beproeving. Bewaart allen mijn aandenken in uw hart, vergeet mij niet in uw gebeden. Tot weerziens in de hemel.

Familie en vrienden, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Mijnheer en Mevrouw Maurice FLAMANT-DEKEYSER;  
Mijnheer en Mevrouw Georges MAERHEIT-FLAMANT;  
Mijnheer en Mevrouw Gilbert FLAMANT-BALCAEN;  
De Familien VANDENHOECKE, CORDIER, FLAMANT  
en DEROUBAIX,

danken U van harte om de bliken  
van genegenheid en gebed.