

Gij weet zelf heel goed, Broeders, dat de Dag des Heren komt als een dief in de nacht!

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Adeline Vandenhoeke

weduwe van Mijnheer  
ALFRED FAINGNAERT,

geboren te Everbeek op 20 april 1886 en er schielijk overleden op 9 juni 1963, gezalfd met de H. Olie.

-†-

Op de dag dat de Heer het levensoffer van Z.H. Johannes XXIII aanvaardde, viel de dierbare overledene zwaar ziek. Van de spraak beroofd, hoorde men toch nog enkele woorden van de gewone gebeden: dit getuigt van godsvrucht en kristelijke gewoonten.

Zij heeft haar plichten als echtgenote en moeder zorgvuldig gekweten en heeft haar kinderen de grondbeginselen van het kristelijk leven ingeplant en voor erfdel nagelaten! S. Franc. van Sales.

Eenvoudig, werkzaam en moedig, had zij haar geliefde echtgenoot vroeg verloren. Trouw hield ze zijn gedachtenis in eer, evenals die van haar ouders. Na vele en lange jaren was zij hen steeds in haar gebeden indachtig en deed voor hen regelmatig het H. Misoffer opdragen. Dit schone voorbeeld van trouw verdient ook dat haar gedachtenis in eer worde gehouden.

Laat ons bidden: Heer Jezus, eeuwige Hogepriester, in onze kerken offert Gij U - door de bediening van de priesters - dagelijks aan de Vader, om allen, die zich met U verenigen, te voeren naar volkomen verlossing. Aanvaard ons gebed voor Adeline, sluit onze offergave in bij de uwe en laat ons eenmaal allen deelachtig worden aan Uw eeuwige

heerlijkheid. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Z. Rituaal.

Teergeliefde kinderen, beminde broeder, zusters en naastbestaanden, ik heb U verlaten zonder één troostwoord. Voegen wij dit offer bij Kristus, offer. De algoede God zegene en beware U in afwachting van het blijde wederzien bij Hem.

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome. 300 d. afl.



De Families VANDENHOEKE,  
FAINGNAERT,  
VANPEVENAGE,  
VANRUYSKENSVELDE,

danken U om uw bliken van  
kristelijke deelneming.

---

Uitg. A. Opdecam, Everbeek