



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

*Elisa, Marie-Louise*

**VANDENHOEKE**

weduwe van Albert VERLEYEN

geboren te Anderlecht op 16 mei 1912  
en overleden in de kliniek  
Zusters van Barmhartigheid te Ronse  
op 29 december 1999,  
gesterkt door het Sacrament  
van de ziekenzalving.

---

De families

VANDENHOEKE, VERLEYEN,  
VANDERZWALMEN en DE STERCKE  
danken U voor uw medeleven en gebed.

Je bent niet dood -  
de Heer heeft je geroepen  
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis.  
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,  
je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood -  
je mag voor eeuwig leven,  
je bent verlost van onvolkomenheid,  
van pijn en van verdriet.  
God zal je geven een onbegrensd geluk  
in onbegrensde tijd.

Je bent niet dood -  
Maar ach, we zullen je missen,  
zoals een mens de meest-geliefde mist.  
De jaren van geluk  
zijn niet meer uit te wissen.  
En ik geloof : God heeft zich niet vergist.