

Zij heeft in de vrede des Heren geleefd en is in  
vrede gestorven. Jo. 1, 25.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**MEVROUW**

**Prudence VANDENHOEKE**

echtgenote van Mijnheer

**HECTOR MATTHIJS,**

geboren te Everbeek, de 28 October 1888

en er overleden de 5 November 1950,

versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder  
de H. Kerk.

Zij was een rechtzinnige en godvrezende vrouw,  
geschikt in haar gedrag en van jongsaf in de deugd  
geoeffend. Job. Prov.

Niet een schielijke dood moet men vrezen, maar  
de dood die én schielijk én onvoorbereid is. Waakt,  
want gij weet niet op welk uur uw Heer zal kom-  
men. Houdt u dus ook allen gereed, want de Zoon  
des mensen zal komen op het uur wanneer gij er  
minst aan denkt. H. Greg.-Matth.

Wie de Heer vreest zal getroost worden in zijn  
uiterste en op zijn stervensdag zal hij in zegening  
wezen. Eccl. 1 13.

Dierbare echtgenoot, broeders, zusters en bloed-  
verwanten, ik verlaat u voor korte tijd: wij zullen  
elkander weerzien in de schone Hemel. Joan.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
7 j. en 7 q.

De families van de afgestorvene danken U voor de blijken van  
deelneming, hun betoond in hun diepe rouw.