

Zijn leven was een voorbeeld... Zijn sterven ook.

†  
GEDENK DE TROUWE ZIEL  
van Mijnheer

**RENÉ - JOSEPH VANDENHOEKE**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIE-ZOË DUVILLE**

Geboren te Everbeek, de 18 Mei 1888.  
en er godvruchtig overleden de 1 Januari 1953.  
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen " In Articulo Mortis ...

Bij allen die hem gekend hebben, laat hij de gedachtenis na van een oprechte kristen, een kristen uit een stuk, die leefde van zijn geloof: godvruchtig en deugdzaam, werkzaam en vlijtig, deftig in zijn wandel en eerlijk in zijn handel, niemands vijand, ieders vriend.

Doch wij die in zijn naaste omgeving leefden, wij zijn vrouw, zijn broeders en zusters, hadden groot genot aan zijn gezond oordeel, aan zijn wijze raadgevingen en vooral aan zijn gulden hart. Wij alleen, O Heer, aan wie Gij een echtgenoot ontnemt van onafgebroken trouw en nooit bedrogen liefde, een vader voor zijn jongere broeders en zusters die ons groot bracht in strengheid & genegenheid, een man en een vader die slechts leefde voor ons geluk en ons voor elkander leerde leven, wij begrijpen de harde slag die ons treft.

O Heer, Gij gaaft hem voor ons geluk en nu eist Gij hem terug voor het zijne. Wij buigen het hoofd met gelatenheid, maar met een verbrijzeld hart.

Bemide echtgenote, ik bedank u voor al de liefdeblijken die gij mij betoond hebt. Gij zult voor mij bidder en ik zal waken over U. Gij mijn lieve Broeders, Zusters en Familie, blijft mij beminnen, volgt mijn voorbeelden na en vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot weerziens bij God in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
(7 j. en 7 q. afl.)

---

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën VANDENHOEKE, DUVILLE, VAN PEVENAEGE, PIETERAERENS, DE TEMMERMAN, VAN LIERDE.

---

Drukk. Jos. De Ruyver, Neerstr. 16, Nederbrakel.