

Wat is de dood voor de rechtvaardige?

Een rust, het einde van de arbeid zijns levens, de beloning zijner beproevingen, de prijs en de kroon van zijn moedige strijd.

H. Chrys.



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Victor VANDENHOEKE

Echtgenoot van Mevrouw

Ghislaine VANDERZ WALMEN

Oudstrijder 1914-1918,

vereerd met de Herinneringsmedaille en der Overwinning,
geboren te Everbeek de 7 November 1884
en er godvruchtig overleden de 3 Augustus 1950,
bediend van al de HH. Sacramenten.

Hij was een goed, zachtaardig en vreedzaam man,
weerhouden in zijn woorden, recht in zijn handel en wandel.
Iedereen beminde hem en zijn geheugen zal in zegening
blijven bij allen die hem gekend hebben.

Job. I, Eccl. 45

Mijn leven is door smarten verteerd... maar ik heb in U
gehoopt, o Heer, en gezegd: gij zijt mijn God, doe met mij
volgens uw heilige wil.

Ps. 17.

Zalig is de man, die de kwellingen en beproevingen met
verdulghed verdraagt, want na beproefd geweest te zijn,
zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd
heeft aan die hem beminnen.

H. Jac. 1.

Vertrouwt u, dierbare echtgenote, lieve kinderen en klein-
kind, broeders en zusters, ik verlaat een aarde van ellende
voor het rijk van vrede. Wat ik verzoek is mij te willen
indachtig zijn in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Drukk. G. Beerens, Gentsestraat 116, Geraardsbergen.

Een milde troost waren ons Uw bliken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van hem die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

VANDENHOEKE, FAIGNAERT,
VANDERZ WALMEN en DE CUBBER.