



Gedenkt in Uwe gebeden, vooral bij het H. Misoffer.

DE ZIEL VAN ZALIGER

Petrus Josephus van den HOUT

Echtgenoot van Mevrouw

Maria, Johanna, Geertruida VERMEULEN

Lid van vele godvruchtige vereenigingen

*geboren te Goirle 17 Juli 1880 en op Vrijdag
6 October 1944 overleden te Alphen (W. B.)
als slachtoffer van wreed oorlogsgeweld*

Een van zijn schoonste eigenschappen was de een-
voud, waarmee Hij steeds door het leven ging en de
Hem toevertrouwde jeugd tot voorbeeld was. Die anderen
onderwijzen in de gerechtigheid zullen schitteren als de
sterren aan het firmament. (DAN. 12. 3)

Als hoofd der school was Hij vol toewijding, steeds
op zijn post, wanneer zijn plicht Hem riep; Hij zorgde
dat geen kwade invloeden de kinderzielen benadeelden.

Hij had een groot hart voor zijn medemenschen en
velen gaf Hij zijn raad en steun; mogen zij die Hij voort-
hielp, Hem thans met gebeden bijstaan.

Bid en werk was de spreuk waarmee heel zijn leven
doorweefd was, want Hij heeft veel gebeden en zijn
brood niet in ledigheid gegeten.

Dierbare Echtgenoot, wees niet bedroefd, zooals zij
die geen hoop hebben maar zoek uw kracht en steun
in het Geloof. Bens zullen wij weer met elkaar vereenigd
zijn.

Dierbare kinderen, moogt gij de vreugde zijn van
Moeder, bidt veel voor Haar en ondersteunt Haar en
komt mij te hulp met uw offers en gebeden.

Eerw. Priesterzoon gedenk mij aan het altaar.

Geachte Familieleden en Dierbaren, steeds was ik
vol belangstelling voor U, wilt ook mij niet vergeten.

Beste kinderen aan wier onderrichting en opvoeding
ik heel mijn leven heb gewijd, bewaar de wijze les-
sen die ik in Uw zielen heb geprent.

Moge Hij door onze voortdurende smeekingen de ver-
geving bekomen, die Hij zoo vurig verlangde. (Col. Mis)



Gedenkt in Uwe gebeden, vooral bij het H. Misoffer.

DE ZIEL VAN ZALIGER

**Petrus Josephus Chr. W.
van den HOUT**

Lid van vele godvruchtige vereenigingen

*geboren te Alphen (W.B.) 11 Aug. 1917 en op
Vrijdag 6 October 1944, aldaar overleden
als slachtoffer van wreed oorlogsgeweld*

Weest ook Gij bereid, want op 'n uur dat gij het niet
verwacht komt de Menschenzoon. Houdt daarom de len-
denen omgord en de lampen brandend in Uw handen,
opdat wanneer de bruidegom komt en klopt gij aan-
sloonds kunt opendoen. Lc. 12:33.

Steeds vol blijheid, die getuigde van zijn oprechte
inwendige gestellenissen, was Hij ook vervuld van de
grootste liefde en zorg voor zijn Ouders en edelmoe-
dig wist Hij voor hen groote offers te brengen.

Vol levenskracht en levensdurf, met vele deugden ge-
sierd stond hij aan het begin van een mooie levensbaan.
Plotseling rukte God Hem weg uit het leven, om aan
de menschen te leeren dat God met de menschen be-
schikt zooals Hem het goedgevoel.

Goede Moeder en Broers, ik hield zooveel van U allen;
mijn liefde is niet opgehouden; nu zal ik U nog beter
kunnen helpen dan op aarde; te samen met Vader blijf
ik aan U denken.

Eerw. Heer broer, wees mij aan het altaar indachtig.
Mijn geliefde, eenige uren voor mijn dood wilde ik
U nog komen bezoeken, maar de liefde en zorg voor
mijn Ouders hielden mij tegen. Toen heeft God mij tot
zich geroepen. Blijf niet treuren over mij, maar bewan-
del de wegen die de Voorzienigheid U zal aanwijzen;
vanuit den hemel zal ik uw steun zijn.

Bemilde Familieleden en Gij allen die mij dierbaar
waart, bidt voor mij.