

Gij hebt, o Heer, aan het leven van de mens  
paleis gesteld welke hij niet kan overtreeden.

Job. XIX.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mijnheer

**Henricus Van den Houten**

Echtgenoot van Mevrouw

**Coletta Cortvriendt**

Lid van de Boerengilde

Lid van de Fanfaremaatschappij « De Vrije Belgen »  
en van verscheidene godvruchtige Genootschappen

geboren te St-Martens-Bodegem, de 2 Maart 1887  
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen,  
de 9 December 1952,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

→ o ←

Wie God rechtzinnig dient, heeft noch dood,  
noch straf, noch oordeel, noch hel te vrezen.

Thomas a Kempis

Hij was een voorbeeld van godsvrucht en ware  
deugdzaamheid. Hij was immer vol bezorgdheid  
voor het behertigen van het welzijn van zijn huis-  
genoten. Hij was liefderijk, minzaam, gediensig,  
opgeruimd in gans zijn omgang en daarom bemind  
door allen die hem kenden.

Bemide Echtgenote, ik moet heen naar het graf.  
Hoe pijnlijk u ons scheiden valt, wees toch niet  
ontroostbaar, want eens zien we elkander weer bij  
de Heer. Ik verlaat de aarde van smarten en ellen-  
de voor het rijk van eeuwig vrede.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, voor wie  
ik gewerkt en geleefd hebt, ik beveel u aan God.  
Doet wat gij van mij gezien, gehoord en geleerd  
hebt en de God van vrede zal met u zijn. Bemint  
en eert uw moeder al de dagen van haar leven en  
vergeet mij niet in uw gebeden.

Bloedverwanten en Vrienden, bidt voor mij, ik  
ook zal voor u bidden.

M. Hart van Jezus, wees mijn liefde. 300 d. af

De familiën VAN DEN HOUTEN,  
CORTVRIENDT,  
VAN LAETHEM  
en DE GREEF,

danken u voor de blijken  
van innige deelneming.

---

St-Martens-Bodegem, Charles Schoukens.