



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Alice, Zenobie**

**VAN DEN HOUTTE**

weduwe van de Heer Julien, Hippoliet  
VAN DE WATTYNE,

geboren te Nederbrakel op 8 augustus 1893  
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-  
kliniek te Brakel-Opbrakel op 6 april 1982,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

Op deze paasmaandag schijnt de feesttooi  
van de kerk niet te passen bij de uitvaart  
van Alice. En toch! Zoals bij elke uitvaart  
krijgen we ook nu vandaag herhaaldelijk een  
verwijzing naar de triomfantelijke Verrijzenis  
van de Heer.

Voor ons kristenen is de dood ook pijn-  
lijk. We zijn vervuld van droefheid om het  
heengaan van iemand die we beminden. Toch  
dragen we steeds de kristelijke zekerheid  
in ons dat ons bestaan niet vernietigd wordt  
maar bij de dood omgevormd tot een eeuwig  
gelukkig zijn bij de Heer.

Steuend op de woorden van de Heer dat  
er bij de Vader ruimte is voor velen, vra-

gen we voor Alice dat ook zij moge binnen-  
gaan in het Vaderhuis van de hemel.

We willen onze dank tegenover haar uit-  
drukken in een vroom aandenken aan haar die  
ons zo dierbaar en zo geliefd was.

De families

VAN DEN HOUTTE, VAN DE WATTYNE,  
ROUSSIAU, VAN AUDENHOVE,

danken U oprecht  
voor uw medeleven.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begrafenissen A. Marroyen, Brakel