

*Heer, naar wie zouden wij gaan ?
Gij alleen spreekt woorden van eeuwig leven !*

†

Wij gedenken in onze gebeden

DE HEER
PETRUS VAN DEN HOUWE

echtgenoot van MEVROUW

MARIA COUCK

geboren te Pamel op 9 augustus 1930 en
onverwacht in de Heer ontslapen te Ninove op
7 november 1970, gezalfd met de H. Olie

Lid van de Gezinsbond van het H. Hart

Men heeft het zo treffend gezegd : het
mensenhart van Christus is het hart van God.
Gods liefde is voor ons zichtbaar en tastbaar
geworden in de gestalte van Christus ; in Zijn
mensenhart klopt de harteslag van God. Want
God is liefde ! Hij is onze Vader, Hij houdt
van ons en heeft iets wonderbaars met ons
voor. Zijn heilige Wil is een heils-wil die enkel
het wel-zijn van zijn kinderen behartigt. Die
alles, maar dan ook « alles » voor hen ten
goede zal leiden.

In het licht van dit geloofsinzicht mogen
wij erop vertrouwen — en dit is de klare
straal doorheen onze duisternis — dat wat
zich als een on-heil in ons leven schijnt voor
te doen, door Gods zorgende waakzaamheid
wordt ingeschakeld in zijn heilsplan, als een
geleidelijke vervulling van ons eeuwig leven.

Zo normaal-menselijk is de diepe smart bij

dit zo plots en onverwachte heengaan van
deze mens, voor zijn echtgenote en zoon,
voor naastbestaande verwanten en zijn vele
vrienden. Hoe diep deze smart ook in hun
hart mag snijden, ook dat moge de Vader in
de hemel voor hen ten goede leiden en
gaandeweg laten openbloeien in een dankbare
en stille vreugde : om al wat door zijn lief-
devolle zorg in hun leven werd opgebouwd,
om alles wat hem voor eeuwig te wachten
staat.

Heer, naar wie zouden wij gaan ? Gij alleen
spreekt woorden van eeuwig leven !

+

Voor de blijken van kristelijke deelneming en
de steun van uw gebeden danken U oprecht :

De families

**VAN DEN HOUWE,
COUCK,**

**VAN DEN BORRE en
SCHOON.**

DRUKKERIJ DE WEVER-ROOSE - ROOSDAAL