

Troost U met mij : ik verlaat een rijk van ellenden voor
een rijk van vrede.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Amandine VAN DEN HOVE

echtgenote van Mijnheer

Victor VAN WYNENDAELE,

geboren te Onkerzele, de 5 januari 1874, en overleden
te Geraardsbergen, de 27 augustus 1957, gesterkt door
de laatste HH. Sacramenten.

Als een voorbeeld leefde zij onder ons, in de eenvoud
en oprechtheid van haar rotsvast geloof en kristelijke
overtuiging.

Zorgdragende huisvrouw, bestuurde zij haar huisgezin
met omzichtigheid en wijs beleid. Het hart van haar man
betrouwde op haar en zij besteedde onverpoosd al haar
liefdevolle zorgen aan de kristelijke opvoeding van
haar kinderen. Daarvoor verdient zij alle lof, en zij zal er
zich thans over verblijden.

Uw gelovigen, o Heer, gaan tot een ander leven over ;
zij sterven niet, en na de ontbinding van het huis van dit
aardse bestaan, wacht hen een eeuwige woonstede in
de hemel.

Duurbare Echtgenoot, heb dank voor de liefde en de
zorgen die ik gans mijn leven van U mocht ontvangen.
Onze liefde wordt eens voor eeuwig bezegeld in de
Hemel. En Gij, mijn beminde Kinderen, weest de steun
en de troost van uw goede vader. Onthoudt wat ik U heb
voorgedaan, en weest mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

Drukk. J. Schrever, Geraardsbergen.

+

*De families Van Den Hove, Van Wynendaele, Nys
en Seman,*

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene,*

Danken U.