



Tot biddend gedenken
van

DE HEER

André VANDENHOVE

echtgenoot van Mevrouw Georgette DUMORTIER

geboren te Waarmaarde op 19 november 1930
en plots overleden te Roeselare op 7 juni 1989,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

Georgette DUMORTIER, *zijn echtgenote ;*

Terry en Magna VANDENHOVE-DEPAEPE,
Timothy en Charka,
Eric en Ginette RINNAERT-VANEECKHOUTTE,
Anja en Yves,
Dany en Hilde VANECKHOUTTE-WILLAERT,
Els en Marijn,

zijn kinderen ;

De families VANDENHOVE-CALLEWIER en
DUMORTIER-DEWAELE,

*danken U voor uw gebeden
en blijken van medeleven.*

André werd geboren te Waarmaarde aan de Schelde.
De natuur, Gods schepping, is een open boek.
Mensen zijn als stromen.

Nu eens vloeit het water rustig
tussen de lage oevers...

Zo is de jeugd, onbekommerd,
zonder zorgen, vol leven.

Zo was ook André als geliefde volksmens
een eerlijk man.

Maar dan weer beukt het water op elke hindernis,
bewogen door felle wind of zware storm...

Een mens kent tegenslagen en ziekte
en hij worstelt om geborgenheid en geluk.

De dierbare overledene heeft dit diepmenselijk
beleefd en manmoedig gedragen, ja zelfs verborgen,
om er niemand mee te belasten.

Een stroom eindigt in zee...

André's leven, plots door ademnood afgebroken,
eindigt aards veel te vroeg, maar wordt hemels
opgenomen in de zee van Gods Liefde.

Nu is voor altijd Gods Adem, de heilige Geest,
bron van zijn leven, oorzaak van zijn vreugde.
Laten wij met hem en met God verbonden blijven
in gebed en eucharistieviering.

Druk Verduyn.
Rouwbegeleiding - Funerarium Werbrouck, Roeselare - (051) 20 23 61

