

« Sta op mijn geliefde, kom mede want de winter is voorbij, voorgoed de regen verdwenen. »
(Hooglied 2, 10.)



Dankbaar aandenken aan
MEVROUW

Angèle VAN DEN HOVE

echtgenote van de heer
Raoul DE CLERCQ

Geboren te Zandbergen op 8 november 1915 en tot de eeuwige ontmoeting met de Heer geroepen op 27 december 1973; gesterkt door het sakrament van de zieken.

« O Heer, d'avond is neer gekomen de zonne zonk, het duister klom... »

Dit avondlied heb je zo vaak samen met ons gezongen, Moeken, en op je eigen vraag hebben we het, met een krop in de keel, gezongen aan je ziekbed, enkele dagen voor je heengaan. De avond is nu over ons gekomen, want je was de zon die aan ons leven warmte en richting gaf.

Je was zó in-goed; je dacht niet aan jezelf en je hele leven was een zorgen voor anderen. Je jonge leven heb je geofferd aan je oude tante; je hebt je mateloos ingezet voor je eigen gezin en je was de steun en de vreugde van je oude moeder. Zo talloos vielen heb je geholpen met woord en daad.

Je was zó vredig en je straalde vreugde uit omdat je diep-gelovig was.

Omdat jezelf zó vol attenties was en zó bereidwillig om elkeen plezier te doen, daarom was je ook zó dankbaar voor de genegenheid en attenties van de anderen.

Je was zo kranig en vol levensmoed en als wetenschap en zorgen onbekwaam waren om je te genezen, dan is het omdat de Heer er anders over beschikte. In onderwerping stamelen we: « Heer, het is te vroeg... maar Uw wil geschiede. »

Liefste Vrouwken, dank voor de zeven en dertig gelukkige jaren die we samen doordochten. Ons huwelijk was geslaagd want we hielden zielsvoel van elkaar en we waren zó diep en vast naar elkaar toegroeid. Daarom valt de scheiding nu ook zo hard, ik zal je zo erg missen... maar over het graf heen blijven we in liefde met elkaar verbonden.

Liefste Moeken, je hebt ons zoveel reden gegeven om je dankbaar te zijn: je liefde, je tederheid, je offervaardigheid en je levensvoorbeeld. Je staat in ons leven en in ons hart als de ideale moeder. Door je leven heb je. Gods liefde voor ons zichtbaar gemaakt. We willen leven zoals je het ons hebt voorgedaan en zo ook bij onze kinderen je beeld in ere houden. Blijf over ons waken.

Liefste Oma, Erika, Ulrich en Karlientje hebben je zo lief.

Goede Zuster, je hebt moeder zo goed verzorgd en haar daarna vervangen, zo was je de band tussen ons en vonden we allen bij jou « onze thuis ». We dragen je goedheid en genegenheid mee als een kostbare gave in ons leven.»

Mijn lieve Man, Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden, we hebben veel van elkaar gehouden. Blijft eensgezind in de liefde en de zorg voor elkaar. Tot weerziens, straks, als alles wordt voltooid.

« Wij bidden U heer, dat niets van dit schone mensenleven verloren zou gaan, dat zij in alles waarin zij groot is geweest tot ons mag blijven spreken. »

Je bent niet dood, je mag voor eeuwig leven,

je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God mag je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.

Uw gebed en de blijken van genegenheid zijn voor ons een hulp om in geest van geloof deze beproeving te dragen.

De Familie DE CLERCQ - VAN DEN HOVE.