

*Zalig de zachtmoedigen
want zij zullen het Land bezitten.*



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

**Francis Jozef
VAN DEN HOVE**

echtgenoot van
Mevrouw Maria VAN ACHTER

geboren te Sint-Blasius-Boekel
op 12 september 1921
en godvruchtig thuis overleden
in familiekring op 23 juli 1996,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families :

**VAN DEN HOVE - VION
VAN ACHTER - PLAECHE**
danken U voor uw gebed
en medeleven.

Cesar was sinds lang getekend door ouderdom en ziekte, maar zijn taaië levenswil en vooral de liefdevolle zorgen, waarmee hij werd omringd, gaven de dood geen kans. Het was echter maar een eind kruisweg, dat hem zodoende werd gegund, maar hij morde niet; hij was blij met iedere nieuwe dag en vocht zich er dapper doorheen ondanks veel ongemak en dikwijls erge pijn. Zo bleef hij zichzelf gelijk, want ook vóór zijn ziekte en in zijn jongere jaren was hij een man van karakter, een man van plicht en trouw, gelijkmoedig en zachtaardig.

Die hem kenden, konden niet anders dan van hem houden en allen zullen zij hem met treurnis in het hart missen. Maar vooral voor zijn echtgenote, die hem dag en nacht heeft bijgestaan in liefdevol zelfvergeten, zal dit gemis nog lang een pijnlijke wonde blijven. Mogen zij allen troost vinden in het gebed en in het geloof waarin Cesar ons is voorgegaan. Dat geloof garandeert ons een wederzien in het Vaderhuis, waarin de Heer ons is voorgegaan om ons een plaats te bereiden. In diezelfde Heer weten wij ons nu reeds verbonden en kunnen wij biddend elkaar de hand reiken, wij vanuit onze onmacht van aardse stervelingen, Cesar vanuit de glorie, waarvan wij hopen, dat zij zijn deel geworden is.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U!

Namis op zondag 1 september 1996.