

Wanneer ik door de velden ga  
en zon en hemel gadesla,  
dan weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt  
en buig mij voor uw Majesteit.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

**De HEER**

**Hector,  
Leon VAN DEN HOVE**

echtgenoot van Mevrouw

**Marie DE LANGHE**

geboren te Michelbeke op 29 januari 1909 en  
overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem  
op 24 juni 1993.

**Oud-Strijder 1940-1945.**

---

Een man van "de vreedzame brede natuur", rustig meedeinend op het ritme van de kerende jaargetijden. Zo zullen wij ons Hector herinneren, zoals hij daar leefde midden veld en vruchten van het wijdse heuveland der Vlaamse Ardennen. Idyllisch op het eerste zicht en dat was het ook inderdaad, maar als landman was hij er zich niettemin van bewust, dat die lieflijke natuur er niet alleen is om te aaien en te strelen, maar ook om te bevechten en haar zodoende een bestaan af te dwingen voor zichzelf en het hele gezin.

In noeste arbeid heeft hij zich daarop toegelegd, veelal met het wisselend succes van de zaaier, die toch maar een „raaier” blijft, maar steeds ook met de verbeterde vastberadenheid van de "boer die voortploegt" al stort de wereld in elkaar.

Maar Hector was veel meer dan dat. Hij was op de eerste plaats een liefhebbende en zorgzame familievader, een man van plicht zonder vertoon, maar recht in zijn schoenen. De kracht daartoe, putte hij in zijn geloof, het eenvoudige en rotsvaste geloof van iemand, die God als 't ware konkreet rondom zich ervaart en die ondervonden heeft, dat, wat een mens ook onderneemt, maar gedijdt als de Heer het met zijn zegen bevrucht.

Wij geven hem nu uit handen, wetend dat voor hem een plaats bereid is in het hemelse Vaderhuis. En wij bidden, dat de Heer mag voltoeien wat aan zijn leven nog ontbreekt, terwijl wij trachten in eigen leven gestalte te geven aan al het mooie, dat hij ons heeft voorgeleefd.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

---

†

**De families**

**VAN DEN HOVE, DE LANGHE,**

**DUBOIS en SCHOCKAERT,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uita. bvba Braeckman - (055) 42 26 24  
Begravenissen - Crematies Wim Gabriels.