

« Wanneer we al het kwaad van de wereld zouden opeenstapelen, dan hebben we nog maar 'n korrel zand, vergeleken met de berg van Gods barmhartigheid ».

(R.)

VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

DE HEER

MARTIN VAN DEN HOVE

zoon van de Heer en Mevrouw
HECTOR en MARIA DE LANGHE

geboren te Oprakel, op 30 januari 1949 en
schielijk overleden te Michelbeke, op 8 juni 1978,
na het Sakrament van het H. Oliesel in extremis
te hebben ontvangen.



De families **VAN DEN HOVE en DE LANGHE,**

danken U van harte voor uw bliken van
christelijke deelneming in hun rouw.

Druk. DE VOS

Het heengaan van Martin heeft ons verrast en geschokt. Wij hadden het niet verwacht, niet voorzien. Zijn grote gestalte gaf ons de indruk dat hij nog de sterke boer was van vroeger. Hij droeg iets in zich van de grootheid van de natuur die hij onverdroten bewerkt heeft om er de weelde en de vreugde van te oogsten. Hij was wijs, werkzaam en vooruitziende zegde men. En voor dienstbetoon was hij mild en hartelijk. En toch... toen kwam de overweldiging! Inderdaad, een mens kan plots door een of andere oorzaak zo overweldigd worden, dat hij plots « zichzelf » niet meer is... en hij faalt. Alleen God heeft hier het laatste woord en zal oordelen!

Gelukkig dan voor de christen mens dat hij opgevangen wordt in de zachte overweldiging van Gods liefde, wiens barmhartigheid gaat van geslacht tot geslacht en die het toeslaan van de eeuwige dood verijdt; want grootmoedig is Hij, God, onze Heer.

Moge Martin uiteindelijk zijn rust vinden op de barmhartigheid van God.

Goede ouders, heb dank voor alles wat ge voor mij deedt en vergeef mij het leed dat ik U onwillens heb aangedaan.

Duurbare broeders, schoonzusters, familieleden, vrienden en kennissen, we waren op elkaar aangewezen om samen ons geluk op te bouwen. Heb dank voor uw bijdrage, blijft elkander liefhebben en bidt voor mij.

Jezus, barmhartigheid.