

„De hoge jaren zijn een erekroon als ze gevonden worden op de weg van de gerechtigheid.”

(Spr. 28, 16)



IN VREDE RUSTE DE ZIEL

van de heer

Remi Van den Hove

weduwnaar van Mevrouw

Emma Dubois

geboren te Munkzwalm de 6 november, 1873
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Michelbeke,
de 24 februari, 1965, gesterkt door de H.H. Sakramenten van de zieken.

—♦♦♦—
Onze goede, hoogbejaarde vader ging zacht naar het Paradijs van eeuwige rust en vrede.

Het christelijk Geloof, dat hij meekreeg van vader en moeder, bewaarde hij door alle beslommingen en beproevingen van het leven. Hij was getrouw aan zijn plichten jegens God en de mensen.

Nu komt het uur van de beloning : „Wel goede en getrouwe dienaar, omdat gij in kleine dingen getrouw waart, zal ik u aanstellen over grote goederen, ga binnen in de vreugde van uw Heer.”

(Matth. 25, 21)

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U oprecht voor uw genegenheid en jarenlange bezorgdheid. Al wordt men nog zo oud, het leven op de wereld is kortstondig en als rook is het vervlogen. Bidt voor mijn zielerust en moge de Heer U allen mild blijven zegenen.

Bemide Familieleden, goede Vrienden, weest mij in uw gebeden indachtig, ik zal u niet vergeten bij de Heer.

Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht, verlichte hem. Dat hij ruste in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families VAN DEN HOVE,

DUBOIS,

DE WEVER,

ROELANDT.

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Mw L. DeVleeschauwer-Coppens